

**Huis van God  
'Huis van de hoop'**

Zondag 20 december – 4<sup>de</sup> zondag van de advent

**Intredelied**

**Begroeting en openingswoord**

**Lichtritus en lichtlied**

*De vierde kaars op de adventskrans wordt aangestoken.*

V En bidden we dan samen...

**A. God, in de vierde kaars  
leggen wij ons ja-woord op uw uitnodiging  
om in ons geboren te worden.  
En wij bidden dat uw naam “Ik zal er zijn voor u”  
zichtbaar mag worden in het werk van onze handen,  
en verstaanbaar in de woorden die wij spreken. Amen.**

**Gebed om ontferming**

**Openingsgebed**

V En in het diepe geloof dat God een Gos-met-ons is  
willen we samen bidden.

**A God, Gij die uw tent wilt opslaan  
om onder ons te wonen:  
open onze ogen  
voor de boodschapper van uw vrede.  
Hij is het licht van de wereld.  
Maak ons vrij om Hem te ontvangen,  
die de vervulling is van uw beloften:  
Jezus Messias,  
vandaag en alle dagen die komen. Amen.**

**Inleiding op de lezingen**

**Eerste lezing:** 2 Samuël 7,1-5.8b-11,16

**Tussenzang**

**Evangelie:** Lc 1, 26-38

**Homilie**

**Geloofsbelijdenis**

V Ik geloof in God, de Vader.  
Hij is de bron van alle leven  
en houdt van alles wat bestaat.

- A Ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon.  
Hij was mens zoals wij.  
In Hem was God midden de mensen.  
Hij was goed tot het uiterste.**
- V Daarom verrees Hij tot nieuw leven  
en blijft Hij voor alle mensen een licht en een voorbeeld.
- A Ik geloof dat het evangelie van Jezus een Blijde Boodschap brengt  
voor alle mensen van alle tijden.  
Ik geloof dat wij zijn spoor moeten volgen  
en vrede en eenheid bewerken tussen alle mensen.**
- V Ik geloof in de heilige Geest die stuwt tot leven  
en die in volheid aanwezig was in Jezus Christus.
- A Die Geest blijft ook werken in de Kerk  
en overal waar leven groeit en liefde bloeit.**
- V Ik geloof dat God zijn mensen nooit loslaat  
en dat het goede het eens zal halen op het kwade.
- A Ik geloof dat in Jezus het leven zegeviert over de dood  
voor alle eeuwigheid. Amen.**

### Voorbeden

### Offerandelied

### Gebed over de gaven

### Dankgebed

- V Wij danken U, God,  
voor het voorbeeld van Jozef en Maria,  
die ons hebben geleerd en voorgeleefd  
hoe vruchtbaarheid kan groeien  
waar mensen hun leven uit handen geven.  
Wij danken U om hen die weerloos en kwetsbaar  
ruimte en thuis werden waarin Gij mens kon worden,  
waarin uw Woord tot Liefde werd,  
uw Licht de duisternis overwon.
- A Wij danken U, God,  
voor de herders die nog wachten in het open veld  
en slapen onder de belofte van uw sterren.**
- Wij danken U om allen  
die ook vandaag nog als die herders leven,  
kwetsbaar en klein, zonder pretentie,  
maar als een open stal voor U.**

V Wij danken U, God,  
dat Gij ook vandaag nog tot leven wilt komen  
in deze wereld van misstappen en bedrog.  
Wij danken U om hen die hun hart kribbe laten zijn  
waarin uw gekwetste mensen rust en veiligheid vinden.  
In hen wordt Gij straks opnieuw geboren.

**A Wij danken U, God,  
voor de zwervers uit het oosten die ons tot voorbeeld zijn,  
voor hen die alles wagen om uw ster te volgen,  
en die, met de kracht van het geloof,  
hun ster ter beschikking stellen  
om U te vinden in deze over-verlichte wereld.**

V Wij danken U, God,  
dat Gij ons weer nabij wilt komen,  
zo teder en menselijk mogelijk in Jezus, uw Zoon, Kind van mensen.

U eren en danken wij daarvoor met deze woorden:

**A. Heilig...**

**Ja, wij danken U, God,  
voor Jezus die temidden van de mensen heeft geleefd  
en ons geleerd heeft dat Gij ook vandaag ons nabij zijt  
overal waar mensen, kwetsbaar en weerloos,  
tot leven worden gebracht en ruimte krijgen om te groeien.**

V Wij danken U, God,  
dat Jezus, uw Zoon, ons in leven en sterven deze weg heeft getoond,

*Instellingswoorden*

Verkondigen wij de kern van ons geloven

**A. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood,  
en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.**

**En daarom danken wij u, God,  
voor het levensverhaal van Jezus van wieg tot kruis:  
hoe Hij is opgekomen  
voor allen die klein en weerloos door het leven gaan,  
hoe Hij zieken en zondaars heeft opgenomen in zijn liefde,  
hoe Hij leven gaf, eindeloos, door zelf te sterven op het kruis.  
Wij danken U dat Hij opgenomen werd in uw nabijheid.**

V Wij danken U, God, en bidden  
dat uw Geest ons gevoelig mag maken  
voor het wonder en de boodschap van het kerstgebeuren,  
dat Hij ons mag sterken om dit wonder en deze boodschap  
tot leven en liefde te maken voor vele mensen.

**A Wij danken U, God,  
dat Gij ons nabij blijft vandaag en ons hele leven  
in vele mensen met wie wij het wonder  
van menselijke nabijheid mogen beleven:  
mensen die ons voorgingen op deze weg,  
mensen die ons de weg wijzen doorheen dit gelovig leven,  
mensen, vrienden, die ons bij de hand nemen  
en ons uitnodigen en bemoedigen  
en zo aan ons het wonder van uw Mens-woorden laten gebeuren. Amen.**

### **Onze Vader**

**A Onze Vader, ...**

### **Vredesgebed**

### **Vredeslied**

### **Uitnodiging tot de communie**

### **Communielied**

### **Bezinning na de communie**

### **Slotgebed**

**V En opdat God ook in ons mag zijn,  
willen we nog samen bidden....**

**A Gij, God, die ons verwachten kent  
en ons zegent met liefde,  
die in ons de vrucht van vertrouwen en hoop wekt,  
geef ons een open oog,  
een helder zicht ook in de nacht,  
op Wie het licht van de wereld is.  
Woon onder ons in wie Hij is,  
in wat Hij zegt,  
in wat Hij met ons doet.  
Vandaag en alle dagen die komen. Amen.**

### **Zegen en zending**