



PASTORALE EENHEID ELIA

Centraal secretariaat 'Den Bries'

Het feest van Christus Koning

Lezingen :

Ezechiël 34, 11-12, -17

Matteüs 25, 31-46

Beste mensen,

de boodschap van het evangelie vandaag maakt het feest van Christus Koning meer dan ooit actueel. Ook al gaat dit feest in tegen de stroming vandaag die godsdienst terug wil dringen tot in de privésfeer.

De Christus is niet alleen de koning van vrome zielen, maar koning van onze samenleving. Ja, Hij is koning van het heelal! Straffe, dwaze taal vol pretentie, wanneer wij een verkeerde invulling geven aan dat 'koning zijn'.

Geen gewone koning

'Ja, koning, ben ik, maar geen koning zoals de wereld die kent' zegt Jezus tegen Pilatus. Geen macht, geen leger dat voor hem marcheert (zelfs niet de jezuïeten), geen aanzien. Maar wel een mens die het koninkrijk Gods waar en werkelijk maakt op en in deze wereld. Een koninkrijk, een wereld waar de lamme lopen, de blinden zien, de doven horen en de armen het meemaken dat hun armoede voorbij is.

Dit was, is én blijft het levensproject van die koning, wiens troon een kruis was en doornen zijn kroon.

De definitieve vestiging van het koninkrijk

Ondanks een totaal fiasco bleven zijn 'leerlingen', geen soldaten, overtuigd dat zijn boodschap, dat Hijzelf verder doorging (wij zullen doorgaan) over mislukking en dood heen. Meer zelfs, dat Gods koninkrijk eens en voorgoed zich zou vestigen hier op onze aarde. In die overtuiging spreekt Jezus (Mattheüs) het eindoordeel uit.

En hier, lieve mensen, uit onze evangelietekst wordt duidelijk hoe modern, hoe actueel het feest van Christus Koning is.

Velen hebben hun geloof in dogma's, in de kerk verloren. En 'moderne heidenen' kennen zelfs Jezus, de figuur, laat staan de persoon, niet meer. En toch!

'Ik was ziek, ik had dorst ik had honger, ik was vreemdeling...'

Vele van onze kinderen en onze kleinkinderen zullen vragen: *Maar Heer, wanneer hebben wij U hongerig, ziek, vreemdeling gezien en wanneer...?*

Ook vandaag zal de Christus antwoorden: *'Al wat je aan de minsten gedaan hebt, heb je aan Mij gedaan!'*

Gods koninkrijk zet zich door, wordt waar gemaakt, werkelijkheid voor en door alle mensen van goede wil.

Feest vieren vandaag

Ja, want ondanks de momentele heerschappij van coronavirus en terreur, leeft de hoop, de overtuiging, de zekerheid dat wij, samen met 'alle mensen van goede wil,' alle kwaad in onze wereld kunnen, zullen overwinnen.

En God gaat met ons mee.

Ik ben er. Ik zal er zijn bij en met jullie. Altijd.

Samen gaan we door! Jan