



## PASTORALE EENHEID ELIA

Liturgische werkgroep 'WeLiG'



Zondag 8 november 2020  
32<sup>ste</sup> zondag door het jaar.

Beste mensen,

eerlijk, ik heb wat het moeilijk met dit evangelie. Ik weet het wel: het evangelie in praktijk brengen is niet zo gemakkelijk. Maar vandaag gaat het om de boodschap zelf.

Dat de wijze meisjes niet willen delen met de dwaze meisjes: dit gaat in tegen mijn gevoel van solidariteit; van zusterlijk en broederlijk delen. Een solidariteit die in deze corona-tijd voorop staat.

Maar, het is juist deze corona-crisis, die een ander licht werpt op dit verhaal.

Ik las in de krant dat er al meer dan 100.000 processen zijn uitgeschreven voor het overtreden van de richtlijnen in verband met corona. Meer dan 100.000 'dwazen'!

Ik heb de beelden gezien van de duizenden 'dwazen' die de randjes afliepen van de richtlijnen en die, tegen elk gezond verstand in, nog rap wat kerstkoopjes deden. Dat ze door hun 'dwaas' gedrag de gezondheid van anderen in gevaar brengen schijnt hen niet te deren. Hebben is hebben en krijgen de kunst.

Het evangelie, de goede boodschap van Jezus is niet voor een klein afgezonderd groepje, maar is bestemd voor gans onze maatschappij, zij gaat alle mensen aan. Alle tijden.

De bruidegom in het verhaal is in eerste instantie natuurlijk Jezus de Christus. En zijn komst is zonder meer een groot feest.

Maar als die bruidegom nu eens het coronavirus is? En niemand weet waar en wanneer het komt. En ja, er is het reële gevaar dat wij indommelen, zoals in de zomer.

Weest waakzaam. Laat je niet in slaap wiegen. De boodschap van Jezus tweeduizend jaar terug is de boodschap van Jezus vandaag.

Gaat het feest door?

Niet het bruiloftsfeest, maar wel misschien het Kerstfeest? Gaat het door?

Hopelijk voor een stukske wel.

Maar hét feest is wel dat we die corona-duivel definitief overwonnen hebben. Dat kleinkinderen hun oma onbevreesd mogen knuffelen, dat niet één opa nog eenzaam moet doodgaan in een intensive-care.

En daarvoor: **wees wijs, wees waakzaam** want wij kennen dag noch uur.

Jan