

## Intredelielied

### Welkom

### Vergevingsmoment

### Eer aan God

V: Brengen wij dan nu samen, met een zuiver hart en een zuivere geest, alle lof en eer aan onze God..

V: God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.  
Eren wij Hem in de naaste door elkaar lief te hebben zoals Hij van ons houdt.  
Eren wij God door op te komen voor wie snakt naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

**Samen: Eren wij God,  
niet alleen in de hoge, maar vooral hier op aarde.  
Loven wij God,  
door te zorgen voor een hemel op aarde  
voor allen die Hij liefheeft.  
Dan zullen wij samen kunnen zingen:  
Heilig de Heer, God en Schepper van deze wereld,  
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,  
in wie Hij welbehagen scheidt. Amen.**

### Openingsgebed

V ..... daarom bidden we samen...

**Samen: God, geef dat wij waakzaam in het leven staan  
en mogelijkheden zien om vrede en harmonie  
gestalte te geven in ons leven.  
Geef ons die open geest  
waardoor wij zien waar Uw aanwezigheid  
zich vertaalt in woorden en gebaren  
van hoop en toekomst. Amen**

**Eerste lezing: Uit het boek Wijsheid (Wijsheid 6, 12-16)**

### Tussenzang

**Evangelie: Matteüs. 25,1-13**

### Homilie

## Geloofsbelijdenis

V: Ik geloof in de mensen van deze gemeenschap die bekommerd zijn om elkaar, die samen op weg gaan en mekaar niet loslaten.

**Samen: Ik geloof dat God hier in ons midden aanwezig is als wij de anderen recht doen, het positieve in elkaar zien, als wij niemand uitsluiten, maar iedereen aanvaarden zoals hij of zij is.**

V: Ik geloof dat we voor elkaar een stukje hemel kunnen zijn, een stukje Rijk Gods.

**Samen: Ik geloof dat God van ons vraagt dat we ons samen zouden inzetten om anderen hoop en uitzicht te bieden.**

V: Ik geloof dat Hij ons vraagt realistische, maar blijde mensen te zijn, die willen bouwen aan de toekomst.

**Samen: Ik geloof dat wij als gemeenschap daaraan moeten werken en dat God ons daarbij zal helpen. Amen.**

## Voorbeden

### Offerandelied

### Gebed over de gaven

### Groot Dankgebed

V God onze Vader, verzameld rondom de tafel van Jezus, uw Zoon bidden wij U om de Geest van wijsheid en openbaring opdat wij U leren kennen in ons leven van elke dag in de mensen om ons heen.

Verlicht ons innerlijk oog opdat wij, de mensen gaan zien, allen verschillend, maar allen geschapen naar uw beeld en gelijkenis.

**Samen: Doe ons de stem verstaan van Jezus, die een mens voor allen is geworden en die ten bate van de wereld zichzelf heeft weggegeven.**

V: Wij danken U, God, voor mensen die zich spiegelen aan de levenswijze van Jezus.  
Met hen getuigen en loven wij U, God:

**Samen: Heilig, heilig, heilig de Heer,  
de God der hemelse machten.  
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.  
Hosanna in de hoge.  
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.  
Hosanna in de hoge.**

V: Dat wij niet vergeten, God,  
hoezeer zijn voorkeur uitging  
naar hen die naamloos zijn in onze wereld:  
de vreemdelingen, de verweesden en verdoolden,  
de schapen zonder herder,  
zij die geen brood hebben om van te leven  
en de velen die 'leven van brood alleen'.

**Samen: Dat wij niet vergeten, God,  
hoezeer Hij is belaagd door machten en hoogheden  
die Hem uit de weg wilden ruimen,  
door mensen die omwille van eigenbelang  
de rechten van mensen met de voeten treden.**

V Mens zijn voor de anderen:  
zo was Hij ook toen Hij afscheid nam van zijn apostelen,

*Instellingswoorden*

V: Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

**Samen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  
en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.**

V: Geef ons, levende God,  
de Geest van wijsheid en openbaring,  
opdat wij door Jezus, in Hem en met Hem  
weer oog krijgen voor U.  
Mogen wij, met Hem voor ogen, weer gaan beseffen  
dat Gij nooit iets anders voor ons hebt gewild  
dan dat wij lief en leed met elkaar delen,  
ons leven als brood breken voor elkaar.

**Samen: Doe ons uit Zijn dood verstaan  
dat Gij het leven wilt voor allen  
die in Zijn voetspoor willen leven,  
die in goede en slechte tijden  
uw Kerk op aarde willen zijn. Amen**

## Onze Vader

## Vredeswens & Vredeslied

## Communie

## Communielied

## Bezinning

Eens kregen wij een beetje olie mee

- God weet hoeveel en van wie, en van welke kwaliteit -  
een beetje olie en het lampje brandde.

Het speelde voor onze ogen, elke dag,  
en danste als vanzelf op het ritme van ons hart en van het jaargetij.

Maar de eerste olie raakte op en 't vlammetje verflauwde, werd als niets.  
Het smeulde slechts, onmerkbaar stil.

Toen zijn we zelf op zoek gegaan naar olie om te branden.

Want zonder vlam en zonder licht  
was het alsof er in het leven niets meer te verwachten viel.

De hemel in je hart is een vlammetje dat enkel maar blijft branden  
als we olie aanleggen,  
olie als bezieling van mensen die naast ons gaan,  
als gebeden in de stilte, als offers, gebracht zonder woorden.

De hemel in je hart is een kleine vlam die niet vanzelf blijft branden  
maar die olie vraagt...

Wij moeten waakzaam zijn.

## slotgebed

V: Laten we dan nog samen bidden...

**Samen: Help me waakzaam te blijven, God,  
mijn ogen en mijn hart open te houden  
voor de signalen van uw aanwezigheid in onze wereld.  
Leer me te kijken, met de bril van het evangelie,  
naar de mensen rondom mij en mee te bouwen  
aan een wereld waar iedereen zich thuis kan voelen.  
Dan zal ik eens uw bruiloftszaal binnentreden  
en aanzitten aan het feest van de liefde,  
uw liefde, die geen einde kent. Amen.**

## Zending en zegen

## Slotlied