

**Christus, Koning van het heelal**  
34<sup>e</sup> Zondag door het jaar – Eucharistie

**Intredelied**

**Welkom**

**Vergevingsmoment**

**Eer aan God**

V Brengen wij dan nu samen, met een zuiver hart en een zuivere geest,  
alle lof en eer aan onze God..

V Eer aan God in de hoge, schepper van hemel en aarde.  
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.  
Hij schenkt ons zijn Zoon, die ons bevrijdt.

**Samen Vrede op aarde onder mensen  
die handen reiken van volk tot volk  
en zich verzoenen met elkaar  
tot een wereld zonder grenzen.**

V Mensen in wie Hij welbehagen heeft,  
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid  
en om hun streven naar eerbied  
voor alles wat in zijn schepping leeft.

**Samen Eer aan God in de hoge,  
want Hij sluit een Verbond  
met de kleinen en de zwakken  
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.**

V Vrede op aarde aan alle mensen en zalig zij die vrede stichten,  
want zij worden kinderen van God genoemd.

**Samen Moge Hij welbehagen vinden in ons,  
als volk onderweg, in het voetspoor van Jezus,  
onze Messias en onze Heer. Amen.**

**Openingsgebed**

V ... daarom bidden we samen...

**Samen God, Koninklijk groots was het gebaar van Jezus.  
In het dienende gebaar van een slaaf heeft Hij  
heel zijn leven samengevat.  
Hij was vriend van de armsten en de kleinen,  
'Zorg dragen voor' was zijn levenshouding.  
Hij leerde ons zijn vader kennen als 'Ik zal er zijn voor jullie'.  
Geef dat wij in het voetspoor van Jezus mogen gaan  
en zo Koninklijk groots worden in ons omgaan met medemensen.  
Wij vragen het U door Jezus, onze Heer. Amen.**

**Eerste lezing:** Ezechiël 34,11-12, 15-17

**Tussenzang**

**Evangelie:** Mt. 25, 31- 46

**Homilie**

**Geloofsbelijdenis**

V Laten wij dan nu ons geloof uitspreken in Christus-Koning,  
die ons aankijkt door de ogen van de minsten.

V Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd  
voor het geluk van de mensen.  
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.

**Samen Ik geloof in Jezus Christus, onze Koning,  
die aan de liefde van God gestalte heeft gegeven.**

V Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.  
Hij is hierin zo ver gegaan dat Hij er zijn leven voor heeft gegeven.

**Samen Ik geloof dat zijn Geest nog steeds mensen blijft bezielen  
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.**

V Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden  
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.  
Zij zijn koninklijke mensen, mensen die elkaar dragen en dienen.

**Samen Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren  
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:  
Zijn Koninkrijk hier op aarde doen groeien,  
vandaag, morgen en altijd. amen**

**Voorbeden**

**Offerandelied**

**Gebed over de gaven**

**Groot Dankgebed**

V Nooit hebben wij U gezien, God, geveer van alle leven.  
En toch ben Jij bij ons. We ontmoeten U in elke mens, die naast ons staat.

**Samen Je bent in de ogen van een kind,  
in de vragen van een tiener,  
in het zoeken van een jongere.  
Je bent in het verhaal van geliefden  
en in de vreugde van gelukkige momenten.  
Maar ook in de ogen van een mens die het moeilijk heeft  
en in de angst van een arme.  
Ook in het lijden van mensen, God, ben Jij aanwezig.**

V Wij danken U, God,  
voor mensen die zich spiegelen aan de levenswijze van Jezus.  
Met hen getuigen en loven wij U, God:

**Samen Heilig, heilig, heilig de Heer,  
de God der hemelse machten.  
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.  
Hosanna in de hoge.  
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.  
Hosanna in de hoge.**

V Je hebt een naam, God, geveer van elk leven:  
Vader, Moeder, Tocht- en Reisgenoot.  
En Jouw meest eigen Naam: 'Ik-zal-er-zijn-voor-jou.'

**Samen Wij danken U, omdat Gij u aan ons  
hebt doen kennen in Jezus van Nazareth.  
Hij was een mens zoals wij.  
Hij heeft zich helemaal ten dienste gesteld  
van het geluk van mensen.  
Zelfs wanneer Hij slachtoffer werd  
van haat en valse betichtingen,  
hield Hij niet op Jouw woord te spreken,  
het op te nemen voor Jouw mensen.**

V Mens zijn voor de anderen:  
zo was Hij ook toen Hij afscheid nam van zijn apostelen,  
*Instellingswoorden*  
Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

**Samen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  
en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.**

V Zijn Koningschap vieren wij vandaag,  
zijn Levensbrood willen wij met elkaar delen.  
En als we dat doen, dan verbinden wij ons ertoe  
om Zijn weg te gaan in deze wereld,  
om zijn levenswerk verder te zetten,  
om zijn handen en hart te zijn voor mensen.

**Samen Schenk ons zijn gezindheid.  
Maak van ons mensen met een warm hart voor iedereen.  
Geef ons de moed om consequent te handelen,  
dat wij onze grote wereld bewoonbaar houden  
en onze eigen kleine kring warm en hartelijk voor elkaar.**

V Dat wij geen energie verspillen aan wat niet ter zake doet,  
maar al onze bekwaamheden inzetten  
om samen te werken aan een goede leef- en geloofsgemeenschap.

Dat wij ijveren voor een eerlijke verdeling  
van al het goede dat wij van moeder-aarde als geschenk ontvangen.

**Samen**      **God, laat het gebeuren,  
dat wij ons met heel ons hart inzetten  
voor uw rijk dat komen moet,  
hier en nu en voor altijd.**

### Onze Vader

### Vredeswens & Vredeslied

### Communie

### Communielied

### Bezinning

Waarom “ KONING “  
Waarom noemden ze jou koning  
jij die telkens opnieuw gekozen hebt voor gekwetste mensen  
voor mensen zonder toekomst

Waarom noemden ze jou koning  
jij die alleen maar enkele simpele en eenvoudige mensen als medestanders had  
die dan nog gevluucht zijn als jij het moeilijk had

Waarom noemden ze jou koning  
jij die in alle kwetsbaarheid  
naar mensen toe ging om hen te helen en te genezen  
door woord en gebaar .

Waarom noemden ze jou koning  
Jij die God dichtbij wist, niet in een hoge hemel,  
maar in wat gebeurde tussen mensen  
aan hoop en bevrijding, aan samenhang en geborgenheid.

Hij is Koning, Koning in dienstbaarheid.  
Koning in Zijn Liefde voor de minsten.

### slotgebed

V      Laten we dan nog samen bidden...

**Samen:**      **Open mijn ogen, Heer, opdat ik U herken  
in het gelaat van een arme of een zieke medemens.  
Geef me de durf heel mijn leven open te stellen  
voor kleinen en zwakken en hen, in Jezus' naam, heel graag te zien.  
Dan kan uw Koninkrijk hier op aarde groeien,  
voor al uw mensen. Amen**

### Zending en zegen

### Slotlied