

Intredelied

Welkom

Vergevingsmoment

Eer aan God

V: Brengen wij samen alle lof en eer aan onze God
die ons oproept onze talenten ten dienste te stellen van onze
medemensen.

V: Eer aan God in de hoge.

**Samen: Wij loven U, Vader, scheppende kracht, bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus, zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.**

V: Eer aan God in de hoge.

**Samen: Vrede op aarde voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het woord van God en het onderhouden.**

V: Eer aan God in de hoge.

**Samen: Vrede op aarde en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt, liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.**

Openingsgebed

V: Opdat wij ons echt zouden inzetten bidden wij samen....

**Samen: God, Gij hebt in iedere mens mogelijkheden en kansen
geschapen om ten volle gelukkig mens te worden samen
met anderen. Geef ons dan de durf om met onze
mogelijkheden op weg te gaan met mensen
en te groeien naar uw beeld en gelijkenis.
Geef ons geloof en vertrouwen,
zodat wij met vreugde het goede werk mogen voortzetten van
Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen**

Eerste lezing: (Spr. 31, 10-13. 19-20. 30-31)

Tussenzang

Evangelie: Mt. 25, 14-30

Homilie of overweging

Geloofsbelijdenis

V: Aan ieder van ons heeft de Heer een aantal talenten toevertrouwd.
Bidden wij om kracht om Hem trouw te dienen
en spreken wij zo samen onze geloofsbelijdenis uit.

**Samen: Ik geloof in God
die aan ieder mens mogelijkheden en kansen schenkt
om ten volle mens te worden;**

**Ik geloof in Jezus van Nazareth
die ieder mens zo aansprak
dat zij opnieuw durfden te geloven
in hun eigen mogelijkheden
om mens te worden samen met anderen**

**Ik geloof in de Geest
die mij ook nu blijft oproepen
om mijn mogelijkheden te zien
en er mee te werken aan een wereld
waar het goed is om leven voor elke mens.**

Voorbeden

Offerandelied

Gebed over de gaven

Groot Dankgebed

V Algoede God, wij danken U voor al wat leeft en ademhaalt.
De hemel en het land, de ruimte en de dagen en ook wij mensen
zijn er dank zij U, die ons hebt liefgehad voor wij U konden noemen.
Wij danken U dat Gij voor ons wilt zijn hoop en toekomst,
heil en zegen, onze God en onze vader, dat Gij een naam zijt die
vertrouwen wekt door uw zoon Jezus Christus.

Hemel en aarde, stad en land, mensen en machten, levenden en doden,
zij wachten op uw dag, waarop de hele wereld één stad van vrede is,
het nieuwe Jeruzalem, waar alle leed geleden is en alle kwaad vergeten.
Luister dan ook, als wij U komen danken met deze woorden God,
die klinken zonder einde:

**Samen: Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.**

V: Wij danken U, God, onze Vader, dat wij vrede kunnen vinden,
wij mensen met elkaar, liefde en verzoening,
brood om met elkaar te delen,
altijd nieuwe hoop op een wereld vol geluk.
Wij danken U, God, dat wij mogen hopen op de mens,
op al het goede dat in ons leeft.

**Samen: Wij danken U voor die éne mens, Jezus Christus,
die geheel van onze wereld is en geheel van U, Vader.
Hij heeft zichzelf, meer dan wie ook,
gegeven voor uw rijk van vrede.
Ja, hij is onze vrede, onze boodschap die nimmer verstomt.
Hij heeft ons de wapens van haat en geweld
uit handen genomen, zachtmoedigheid was zijn kracht.
Als de minste van allen, zo ging hij voorop.**

V In de nacht waarin hij werd overgeleverd
gaf hij ons een teken van zijn liefde tot het uiterste.

Instellingswoorden.

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

**Samen: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren totdat hij komt.**

V Toen hij zijn werk van vrede had volbracht, hebt Gij, Vader,
hem hoog verheven en hem genoemd: de Mensenzoon,
de Eerste en de Laatste, de Band die ons samenbindt, onze Vrede.
Wij vragen U, Vader, zend ons de geest van Jezus Christus,
bijzonder in dit uur, nu Gij ons hier bijeenroept
voor het werk van uw vrede.
Zend ons zijn geest van geloof in de toekomst, zijn geest van
vertrouwen in de mens, zijn geest van rechtvaardigheid:
een geest die niet verdeelt maar samenbrengt.

**Samen: Zo mogen wij worden een rijk van vrede
waar het goed is om te wonen,
waar vreugde is en toekomst voor alle mensen,
een teken van hoop voor velen,
een wereld waar Gij, God, woont met de mensen.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede, in Jezus' naam.
Dan zal uw naam geheiligd zijn,
uw koninkrijk op aarde.**

**Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw Naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader
in de eenheid met de H. Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.**

Onze Vader

Vredeswens & Vredeslied

Communie & communielied

Bezinning

slotgebed

V: Laten we dan nog samen bidden...

**Samen: Heer, onze God,
allen hebben wij talenten ontvangen.
Wanneer en hoe wij ze gebruiken,
is voor iedereen verschillend.
Soms ontmoeten wij iemand die ons talent opmerkt
en ons een kans biedt ermee aan de slag te gaan.
Geeft dat wij zo'n kans niet laten liggen,
dat wij geen angst hebben om ons talent te benutten,
dat wij voldoende vertrouwen hebben in onszelf,
maar vooral in U die ons dit talent hebt gegeven.
Laten wij dit talent niet in de grond steken,
maar verder ontplooien ten gunste van onze medemensen.
Amen.**

Zending en zegen

Slotlied