

Huis van God
‘Huis van barmhartigheid’

2^{de} zondag van de Advent – Zondag 6 december 2020

Intredelied

Begroeting en openingswoord

Lichtritus en lichtlied

Samen Spreek ons aan, God, maak een nieuw begin met ons,
houd ons waakzaam en bereid
om uw weg van barmhartigheid te banen
opdat uw Rijk nu reeds kan komen.
We vragen het u in naam van Jezus van Nazareth,
uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Gebed om ontferming

L Heer, onze God,
als wij onze ogen sluiten voor wat mensen naast ons nodig hebben,
hou ons dan bij de hand.

Samen Heer, aanvaard ons in onze kortzichtigheid.

Christus,
als we ons laten leiden door winst en eigen voordeel in de keuzes die we maken
weest Gij dan de vaste bodem onder onze voeten.

Samen Christus, aanvaard ons in onze kleinheid.

Heer, onze God,
als we niet beseffen dat van ons inzet, aandacht, troost en durf verwacht wordt,
wijs ons dan opnieuw de weg van Jezus,
de weg van breken en delen in dienende liefde.

Samen Heer, aanvaard ons in onze beperktheid.

Openingsgebed

Samen God van belofte,
in deze donkere dagen van het jaar
mogen wij tekens van uw komst zien
in de barmhartigheid van mensen tegenover anderen.
Wij bidden U: laat in ons de kracht ontwaken
opdat wij de weg banen zodat Gij onder ons kunt komen wonen,
in deze adventstijd en alle dagen van ons leven. Amen.

Inleiding op de lezingen

Eerste lezing: Jes 40, 1-5. 9-11

Tussenzang

Evangelie: Mc 1, 1-8

Homilie

Geloofsbelijdenis

V Ik geloof in een levende geloofsgemeenschap,
waar ieder zich thuis voelt bij de ander,
waar gastvrijheid heerst, waar zorg is om de ander,
waar de eenzame mens contacten krijgt,
waar de zieke mens bezocht wordt,
waar de oudere mensen geholpen worden.

**Samen Ik geloof in een levende geloofsgemeenschap,
waar het samenkomen in het weekend een levendig gebeuren is,
waar mensen durven bidden
voor de nood in de eigen omgeving en ver daarbuiten,
waar we in gebed ons echte geloven in Jezus Christus uitspreken.**

V Ik geloof in een levende geloofsgemeenschap,
waar mensen bewust gemaakt worden van de levensweg van het evangelie.
Waar zij zich de moeite getroosten
om zich te bezinnen op het concreet beleven
van de christelijke levensstijl.

**Samen Ik geloof in een levende geloofsgemeenschap,
waar mensen niet alleen oog hebben voor de grote welvaart
en het niet te druk hebben met bijkomstigheden,
maar met fantasie en ondernemingszin
bezig zijn vrede en solidariteit vorm te geven.**

V Ik geloof in een levende geloofsgemeenschap,
waar kleine groepen bij elkaar komen
voor bezinning en verdieping
en zó aantrekkelijk vuur en enthousiasme wekken,
bezield door de geest van Jezus Christus. Amen.

Voorbeden

Offerandelied

Gebed over de gaven

Dankgebed

V Wij danken U, God en Vader,
voor iedere mens met wie we mochten meegaan door de tijd die voorbij is,
voor de ontelbare tekens van goedheid, voor woorden en stilte waarin Gij woonde,
voor mensen met wie we deelden lief en leed, brood en beker, leven en hoop.

**Samen Wij danken U, Herder en Hoeder,
voor alle mensen die ons nauw aan het hart liggen,
bij wie we thuis mogen komen.
Wij danken U voor de kinderen op onze weg,
fontein van hoop, die ons steeds opnieuw het leven leren.**

V Wij danken U voor elkeen met wie we in de hemel en op aarde verbonden zijn door U.

Samen En wij bidden om vrede en geborgenheid voor iedereen,
om kracht en blijdschap en om vuur in het hart.
Dat wij allen dienend gelukkig door het leven mogen gaan,
en U loven en eren: Heilig, heilig, heilig ...

V Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon,
die Gij geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en uw weg te tonen,
om aan armen uw blijde boodschap te verkondigen,
om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan,
om voor ons allen, het evenbeeld
en de gestalte te zijn van uw mildheid en uw trouw.

Samen Wij danken U voor deze onvergetelijke mens,
die alles heeft volbracht wat menselijk is:
het leven en de dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.

V Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
Instellingswoorden

Verkondigen wij de essentie van ons geloof:

Samen Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

V Daarom, Heer onze God, stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij nu het lijden en sterven van uw Zoon,
zijn opstanding uit de dood en zijn intocht in uw heerlijkheid;
dat Hij, verheven aan uw rechterhand, voor ons ten beste spreekt
en dat Hij komen zal om recht te doen aan levenden en doden
op de dag die Gij hebt vastgesteld.

Samen Zend ons uw Geest, die leven is, gerechtigheid en licht.
Gij, die het welzijn van de mensen wilt,
en niet hun ongeluk, niet hun dood,
neem alle geweld weg uit ons midden
en geef vrede op aarde
in naam van Jezus, uw Zoon.
Dan zal uw naam geheiligd zijn, Heer onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
en in de gemeenschap van de Heilige Geest,
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Samen Onze Vader ...

Vredesgebed

Vredeslied

Uitnodiging tot de communie

Samen Heer, ik ben niet waardig...

Communielied

Bezinning

Slotgebed

Samen God, Vader van mensen,
uw barmhartigheid voor ons kent geen grenzen.
Blijf ons nabij in de komende dagen en weken.
Open onze ogen voor wie kwetsbaar is
en hulp nodig heeft in woord en daad.
Open ons hart om de weg te bereiden
opdat Gij onder ons kunt wonen.
Wij vragen het U door Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen.

Zegen en zending

Slotlied