

Licht.

dat ene lichtje dat aanwezig is in mijn hart
dat licht van hoop en vriendschap
dat geef ik nu door aan jou
opdat je het zou bewaren daar in je hart.
En warmte moet het je geven
opdat je het nimmer koud zult hebben
en licht, ja veel licht
opdat je nooit bang hoeft te zijn
in het donker.
Maar vooral veel liefde
zodat je het kunt doorgeven
aan diegene die zo dierbaar is voor jou
en aan alle mensen om je heen
zodat het kan groeien en schitteren
in het hart van ieder mens.



Deze kaart wordt je aangeboden door

Mijn naam is

en ik woon in

Mijn telefoonnummer is

Heb je iets nodig van de winkel of de apotheek en kan je
zelf niet gaan, of gewoon andere hulp?

Aarzel dan niet om me te contacteren



Advents actie
Pastorale eenheid Brecht—Wuustwezel
Meer info: www.pe-elia.be

Lichtpuntjes van hoop

In deze koude en donkere periode
van het jaar.

Wil ik een lichtpuntje zijn voor alle mensen
die het moeilijk hebben
in deze donkere tijd.
Leven met open handen,
met helpende handen,
met gevende handen,
met zorgende handen
net zoals Jezus het ons heeft voorgedaan.
Zo wordt de wereld een beetje meer
zoals Jezus die droomt.
Wij hopen dat er veel solidariteit mag zijn
en dat de vele lichtpuntjes mogen spreken
van de vele goede daden
in deze koude wintermaand.



Deze kaart wordt je aangeboden door

Mijn naam is

en ik woon in

Mijn telefoonnummer is

Heb je iets nodig van de winkel of de apotheek en kan je
zelf niet gaan, of gewoon andere hulp?

Aarzel dan niet om me te contacteren



Advents actie
Pastorale eenheid Brecht—Wuustwezel
Meer info: www.pe-elia.be

Lichtpuntjes van hoop

Onder mijn kerstboom liggen dit jaar

Geschenken voor iedereen

Doosjes menselijke warmte

Zakjes vol geduld

Liefde en respect

In mooie papertjes gehuld

Aan ieder takje hangt een wens

Een ieder vindt er wat

De een wat minder pijn

De ander minder geweld

En sommige zijn blanco

Daar is het de gedachte die telt

Verder brand ik een kaarsje

Dat het iedereen goed zal gaan

Het kost me niets

En ik kan blijven geven

Ik hoop dat je er blij mee bent

Al is het maar voor even.



Mijn wens voor jou is
dat je altijd in je hart
de gouden herinnering bewaren mag
van elk moment van echte kerstvrede
dat je hebt gekend.

Dat je dapper mag zijn
in het uur van de beproeving,
wanneer de berg
die je moet beklimmen
heel hoog schijnt
en de lichtbakens van hoop zeer ver.

Dat iedere gave die God je schonk
mag groeien met de jaren
om vreugde te brengen in de harten
van hen die je liefhebt.

Mijn wens is
dat in ieder uur van vreugde of leed
de vredebrengende glimlach
van het kerstkind
met jou mag blijven,
en dat je altijd
heel dicht bij God mag zijn.



Deze kaart wordt je aangeboden door

Mijn naam is

en ik woon in

Mijn telefoonnummer is

Heb je iets nodig van de winkel of de apotheek en kan je
zelf niet gaan, of gewoon andere hulp?

Aarzel dan niet om me te contacteren



Advents actie
Pastorale eenheid Brecht—Wuustwezel
Meer info: www.pe-elia.be

Lichtpuntjes van hoop

Deze kaart wordt je aangeboden door

Mijn naam is

en ik woon in

Mijn telefoonnummer is

Heb je iets nodig van de winkel of de apotheek en kan je
zelf niet gaan, of gewoon andere hulp?

Aarzel dan niet om me te contacteren



Advents actie
Pastorale eenheid Brecht—Wuustwezel
Meer info: www.pe-elia.be

Lichtpuntjes van hoop